

Vertellen

Doe je mee?

Lucas 14:25-33

4 september 2022

Vertelling 4-7 jaar

Ik volg Jezus

Jezus loopt door de straten. En heel veel mensen volgen hem. Steeds meer mensen lopen achter Jezus aan. 'Kijk, ik volg Jezus', zeggen ze tegen elkaar. Sommige mensen hebben hun familie meegenomen. Dat loopt zo gezellig. Anderen hebben lekker eten en drinken meegenomen, voor als ze honger krijgen. Nog iemand heeft zijn mooiste slippers aangetrokken. Ze lopen niet zo lekker, maar ze glimmen zo mooi. Dan stopt Jezus. En de mensen ook. Jezus draait zich om, hij kijkt de mensen aan. 'Het lijkt zo misschien best makkelijk om mij te volgen, maar zo makkelijk is het niet hoor', zegt hij.

De mensen halen hun schouders op. Wat zal Jezus bedoelen? Jezus knikt naar de man met de mooie sandalen. 'Zou je die hier zo laten liggen als je achter mij aanloopt?' De man schudt verschrikt zijn hoofd. 'Nee, ik vind ze veel te mooi. Ik heb ze nodig!' Jezus kijkt naar de mensen die met hun familie op stap zijn. 'Wie vind je belangrijker?' vraagt hij. 'Mij of je familie?'

De mensen denken na. Ze kunnen niet kiezen.

Jezus zegt: 'Jullie vinden heel veel dingen belangrijk. Maar als je mij wilt volgen, dan moet ik het allerbelangrijkst zijn. Dan doe je niet mee met mensen die spullen of familie het allerbelangrijkst vinden, of de mensen die alleen maar met hun familie willen zijn, dan doe je mee met mij. Is het dan nog zo makkelijk om mij te volgen? Doe je dan nog mee met mij?'

Dat vinden de mensen best lastig. Ze moeten daar goed over nadenken. 'Precies', zegt Jezus. 'Je doet niet zomaar mee. Daar moet je goed over nadenken. Anders ben je net als een man die een toren ging bouwen. Zonder erbij na te denken. Hij had het gat al gegraven in de grond, zonder goed na te denken over alles wat hij nodig had. En toen, toen kon de man de toren maar half bouwen. Het werd een toren van niks. Niet goed over nagedacht.'

De mensen luisteren naar wat Jezus zegt. Ze proberen het te begrijpen. Jezus draait zich weer om. Hij loopt verder. Wat denk jij? Volgen de mensen hem nog?

Jolanda van der Marel



Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: Het verhaal eindigt met een vraag. Geef de kinderen de ruimte om daar antwoord op te geven.



Spel: Vraag de kinderen om te gaan staan. Geef ze elke keer een situatie die eindigt met de vraag: 'Doe je mee?' Is het antwoord daarop 'Ja' dan rennen ze op hun plaats. Is het antwoord 'nee' dan gaan ze zitten. Vraag een paar kinderen hun keuze toe te lichten.

Voorbeelden:

Ik ga van de hoge duikplank springen! Doe je mee?

Ik ga een grapje uithalen met de dominee! Doe je mee?

Ik ga mijn lievelingsknuffel weggeven! Doe je mee?

Enzovoort.



Creatief: Laat de kinderen in groepjes een toren maken van bijvoorbeeld lego. Bespreek daarna het resultaat en de samenwerking. Is er vooraf een plan gemaakt? Wat is goed overlegd? Begrijpen de kinderen dat het verstandig is om niet zomaar te beginnen met bouwen?



Spel: Laat de kinderen vijf voorwerpen zoeken die ze kunnen tillen. Ze lopen in een rij achter de leiding aan en mogen elke keer op een teken een van de voorwerpen 'achter laten'. Wordt het volgen daardoor steeds gemakkelijker?